

Grote Oost 4

waarop geornamenteerde consoles en een waterlijst, is doorgezet over beide gevels. Uit de detailleringen zijn de afzonderlijke bouwdelen nog afleesbaar. Op de kroonlijst zijn een siervaas en de monumentale dakkapel geplaatst om de samenhang van beide



Vorgevels Grote Oost
4 en 6



Alkmaar gebracht waar restauratieatelier Pieter Koorn zijn vakmanschap heeft aangewend om een identieke omlijsting te maken in eikenhout. Het ronde raamkozijn is voorzien van gesneden lofwerk, een kroon met sierbloemen en een heraldisch embleem waarop een verwijzing naar het wapenschild van de familie Van Foreest; een getande rode dwarsbalk op een zilveren veld. Tijdens de werkzaamheden is door fijnschilder Leonieke Polman historisch kleurenonderzoek verricht dat wordt gebruikt bij de kleurkeuze van het buitenschilderwerk op de gevel en het polychromeren van de ornamenten. Dit wordt pas over enkele maanden uitgevoerd om het houtwerk de tijd te geven om 'uit' te werken.

Van het houtsnijwerk is door Restauratieatelier Pieter Koorn een promotiefilmje gemaakt dat via Youtube te bekijken is.

I.P.C. Meijers is werkzaam bij Bureau Erfgoed gemeente Hoorn

panden nog verder te benadrukken. Grote Oost 4 is gemeentelijk eigendom. Aannemer Pronk Restauratie BV uit Warmenhuizen heeft in opdracht van de gemeente Hoorn de restauratie uitgevoerd. De dakkapel is gedemonteerd en naar

Cadeau-lidmaatschap voor de Vereniging Oud Hoorn

U ontvangt hiermee een bijzonder cadeau.

Degene, die u dit cadeau schenkt, wil u graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met de activiteiten van de Vereniging Oud Hoorn. U ontvangt vier maal per jaar het kwartaalblad van de vereniging en het welkomtpakket. U draagt bij aan het behoud van Hoorns stadsgezicht en van de monumenten. Kortom, aan het behoud van de schoonheid van Hoorn.

Door het jaar zijn er lezingen en stadswandelingen. Ook het volgen van een bouwkunscursus behoort tot de mogelijkheden.

De informatie daarover vindt u behalve in het kwartaalblad ook op onze website: www.oudhoorn.nl

U bent op dinsdag en donderdag van 10-16 uur en op zaterdag van 10-14 uur van harte welkom in ons verenigingsgebouw Het Oostindisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, Hoorn. Ons telefoonnummer is 0229-273570.

Ons emailadres is info@verenigingoudhoorn.nl Alle reden om na het cadeaujaar uw lidmaatschap voort te zetten!

U wordt daaraan door de Vereniging Oud Hoorn tijdig herinnerd. Dan kunt u uw keuze aangeven.

Veel genoegen gewenst.

MEVROUW E. VAN UNEN-PLOMPER

FEMKE UITERWIJK

Van 1926-1927 en van 1935-1939 was de vader van mevrouw Van Unen, Nicolaas Johannes Plomper, wethouder voor de SDAP in Hoorn. Hij was koperslager van beroep. Deze gegevens staan opgetekend in het boek: '1795-2002 Twee eeuwen stadsbestuurders van Hoorn', geschreven door Leo Hoogeveen en Arie van Zoonen. Geboren in 1911 is mevrouw Van Unen nu 98 jaar.

Gedurende haar kinderjaren woonde ze aan de Drieboomlaan in een huis, waarvan er vijf op een rij stonden. Ernaast woonde in een vrijstaand pand de bouwer en eigenaar van deze vijf huizen. De nummering van de huizen aan de Drieboomlaan is in de loop der jaren nogal eens veranderd, omdat er voor 1930 veel nieuwe woningen bijgebouwd werden. In het hele land en dus ook in Hoorn waren de woontoestanden zo rond 1900 voor de mensen met een laag inkomen ver beneden de maat en in



1919-1920. Het laatste gedeelte van het GOED WONEN-project aan de Drieboomlaan. Let op het bijzondere metsel- en houtwerk in het portiekje!

1901 werd daarom de Woningwet aangenomen: de overheid moest voortaan zorgen voor een betere huisvesting voor mensen met lagere inkomens.

In Hoorn hielden in het eerste kwart van de vorige eeuw verschillende woningbouwverenigingen zich met deze taak bezig. Er werden wel zes woningbouwverenigingen opgericht. Zo bouwde 'GOED WONEN' haar eerste project van 40 betaalbare huurwoningen rond 1919-1920 aan de Drieboomlaan en het gedeelte langs de Liornestraat naar de spoorbaan toe. Naar één van die huizen, die met veel aandacht voor decoratie daar neergezet zijn, verhuisde in 1921 ook de familie Plomper. Eerst had het huis nummer 132, later werd het omgenummerd naar nummer 214. In die tijd was

er nog geen spoorwegovergang in de Liornestraat. Er liep voor het spoor een slootje en er stond een hek. De overgang is pas na 1971 aangelegd. Voor die tijd was dat stukje Liornestraat dus eigenlijk een soort open hof; de straatnummers lopen ook nog steeds van het laatste huis aan de Drieboomlaan tot over de Liornestraat gewoon door!

Hoorn was 100 jaar geleden een stad met zo'n kleine 10.000 inwoners. Het besturen van de stad betekende voor een wethouder dan ook geen weektaak. Daarom bleef de vader van mevrouw Van Unen, gewoon als tweede bedrijfsleider in dienst bij de firma SCHOLTEN. Deze firma, in 1900 gestart als koperslagerij aan de Nieuwstraat nr. 9 en tot 1920 uitgebreid tot een metaalwarenfabriek achter diverse panden aan dezelfde straat, was niet ver van ons voormalig Stadhuis, het Statencollege tegenover de HEMA, gevestigd. Daar werd iedere maandagmiddag een vergadering van burgemeester en wethouders gehouden waar de heer Plomper als wethouder natuurlijk bij aanwezig moest zijn. Gelukkig was dat voor hem geen al te lange wandeling, want van de fa. Scholten naar het toenmalige stadhuis, kostte slechts enkele minuten. Voor die middag 'gemeenschapswerk' werd natuurlijk wel het loon door de fa. Scholten ingehouden. Maar het wethouderschap werd ook betaald.

Met een vader, die als wethouder namens de SDAP optrad, bezocht mevrouw Van Unen als klein meisje natuurlijk geen confessionele, maar een Gemeenteschool. Er waren drie Gemeentescholen: Gemeenteschool nr.1 stond aan de Muntstraat, Gemeenteschool nr. 2 aan de Kruisstraat en Gemeenteschool nr. 3 aan de Draafsingel.

Er was wel standverschil tussen de scholen. Bij de ene school droegen meer kinderen klompen dan bij de andere. Binnen de singel lag de oude binnenstad, bewoond door nogal wat kinderrijke arbeidersgezinnen. De Draafsingelschool lag net buiten de Singel en gold als een wat deftiger school. Eerst ging mevrouw Van Unen naar de school aan de Kruisstraat, Gemeenteschool nr.2.

Na de lagere school volgde de ULO-school. Deze opleiding was tot 1923 op verschillende plekken in de binnenstad gehuisvest. Mevrouw Van Unen bezocht deze school, toen gevestigd in één van de schoolgebouwen aan de Muntstraat. Na haar eerste schooljaar daar, was een nieuw schoolgebouw neergezet aan de Johan Messchaertstraat en daar volgde ze de rest van de opleiding.